

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τις προηγούμενες μέρες, χιλιάδες εργαζόμενοι/ες στην εκπαίδευση διαδήλωσαν σε όλη την Ελλάδα εναντίον του νέου νομοσχεδίου, το οποίο ανακαθορίζει το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών. Το επικείμενο νομοσχέδιο δυσχεραίνει την προοπτική μόνιμων προσλήψεων και διορισμών και απαξιώνει την προϋπηρεσία των επί πολλών χρόνων αναπληρωτών καθηγητών/τριών. Το νέο προσοντολόγιο υποβαθμίζει την εργασιακή δύναμη των πτυχιίων, εξαναγκάζοντας τους/τις εργαζόμενους/ες σε ένα διαρκές κυνήγι απόκτησης πιστοποιήσεων, προσόντων και υπερεξειδίκευσης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την εντατικοποίηση, τον ανταγωνισμό και επιπλέον ταξικούς αποκλεισμούς στον εργασιακό χώρο.

Το νέο νομοσχέδιο εντάσσεται στην ατζέντα του περαιτέρω συγχρονισμού της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας με την νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα, ατζέντα που με συνέπεια και υπερβάλλον ζήλο υπηρετεί η “κυβέρνηση της αριστεράς” την τελευταία τετραετία. Η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα στα πλαίσια της στρατηγικής αποδέσμευσης της αγοράς απ’ το κράτος, οδηγεί μοιραία σε απολύσεις, “ευέλικτες” μορφές εργασίας και “ελαστικοποιημένη” εργασία. Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση γίνεται όλο και πιο επιτακτική και ταυτόχρονα όλο και πιο βίαιη, μέσα στο εκρηκτικό περιβάλλον της παγκόσμιας συστημικής κρίσης. Οι συνταγές διαχείρισης της κρίσης, είτε επιστρατεύουν μοντέλα κρατικού παρεμβατισμού είτε νεοφιλελευθερισμού, αποτελούν την όψη του ίδιου νομίσματος: της έντασης της κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην βουλή, σε μια συγκυρία όπου η τεχνητή κυβερνητική κρίση έχει επισκιάσει τον δημόσιο λόγο και διάλογο. Η αποχώρηση των αν.ελ από την κυβέρνηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια προσυμφωνημένη τρίπλα κομματικής επιβίωσης. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση διακηρύσσει την έξοδο από τα μνημόνια και την επιστροφή στην “ανάπτυξη”, τα αντεργατικά νομοσχέδια έχουν συνέχεια. Το ίδιο και η κρατική καταστολή. Ενδεικτική είναι η αντιμετώπιση προς τους/τις εργαζόμενους/ες στην εκπαίδευση την προηγούμενη Παρασκευή και Δευτέρα, όπου η επίθεση των μπάτσων άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες.

Ως αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φιλοσοφικής στηρίζουμε τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και καλούμε σε ενίσχυση, εμπλουτισμό και ριζοσπαστικοποίηση των φοιτητικών, μαθητικών, πανεκπαιδευτικών διεκδικήσεων, προτάσσοντας τους αδιαμεσολήβητους, ακηδεμόνευτους, οργανωμένους στην βάση κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες.

Ενάντια στο προσοντολόγιο και την νέα επίθεση στον κόσμο της εργασίας!

Ενάντια στην εγγενή εκμετάλλευση κράτους και καπιταλισμού, που γεννούν την φτώχεια και την ανέχεια!

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φιλοσοφικής

Ιστότοπος: <https://steki-fls.espivblogs.net/>
Επικοινωνία: anarxikes.oi-fls@espiv.net

